

Editorial

Το 1ο τεύχος του 11ου τόμου του «εκπ@ιδευτικού κύκλου» σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο προσφοράς στη δια βίου και ανοιχτή μάθηση. Συμπίπτει μάλιστα με το γενικότερο όραμα μιας ανθρωπιστικής προοπτικής της εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινότητας, καθώς αποτελεί και το βασικό στόχο της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, την οποία έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 με στόχο το 2030.

Στο κατώφλι του 2023 και καθώς βρισκόμαστε στο μέσον ακριβώς αυτής της προοπτικής ο «εκπ@ιδευτικός κύκλος» συνεχίζει να εξυπηρετεί με την ίδια πάντα αφοσίωση τον τέταρτο στόχο για την εκπαίδευση και την προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους και όλες.

Ευχή όλων είναι η εκπαίδευση να αποτελέσει μία σημαντική προτεραιότητα για την εξάλειψη των διακρίσεων, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Δε χωρά καμία αμφιβολία πως τα βήματα που έχουν γίνει έως τώρα είναι σημαντικά, ωστόσο ο δρόμος προς το άλλο μισό αυτής της προοπτικής με προορισμό το 2030 παραμένει ανηφορικός. Άλλωστε, παγκοσμίως, η αδικία, η φτώχεια και οι συγκρούσεις προκαλούν καθημερινά σημαντικά προβλήματα στην ανθρωπότητα και αναγκαστικές μετακινήσεις ανθρώπων, με αποτέλεσμα οικονομικοί μετανάστες και πολιτικοί πρόσφυγες να αναζητούν βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης.

Απέναντι στα προβλήματα αυτά η εκπαίδευση είναι ικανή να εξασφαλίσει σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της γης τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης, την εξάλειψη των ανισοτήτων.

Το όραμα για τους σύγχρονους και αυριανούς μαθητές είναι να αγαπούν τη γνώση και την αλήθεια, τη μάθηση και τη μόρφωση. Να σέβονται κριτικά το έγκυρο, το αυθεντικό και παραδοσιακό. Να είναι ανοιχτοί, συνάμα, στο νέο και αλλιώτικο που μας επιφυλάσσει η ζωή. Να γίνονται και να είναι άνθρωποι ελεύθεροι, δημοκρατικοί και υπεύθυνοι. Ευαίσθητοι και άγρυπνοι, στοχαστικοί και διαλογικοί. Κοινωνικοί και δημιουργικοί, παραγωγικοί και δραστήριοι. Ευσυνείδητοι, δίκαιοι, και ειρηνοποιοί. Άνθρωποι επίγνωσης και αγάπης, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Αγωνιστικοί και οραματιστές, στρατευμένοι για το καλύτερο με όλους και για όλους.

Σπύρος Κιουλάνης